

# Kwink koelkast poster



Ik respecteer de ruimte van een ander.

Ik kan een compliment geven.



Ik weet hoe ik samen een ruzie kan oplossen.



Ik weet hoe we goede afspraken kunnen maken.

Ik weet wie ik ben en dat ik dit schooljaar kan groeien.



**Ruzie? Los het samen op** 😊  
Iedereen heeft weleens ruzie. Dat hoort erbij. Het is belangrijk om samen een ruzie goed op te lossen. In het oplosmenu vind je zes stappen die kunnen helpen een ruzie op te lossen. Waar ben jij al goed in? Wat vind je nog lastig? Speel in een toneelstukje het oplossen van een ruzie na.

**Afspraak is afspraak**  
Hoe gaat het maken van afspraken bij jullie thuis? Waarover hebben jullie weleens onenigheid? Probeer daarover een goede afspraak te maken. Luister naar elkaar, stel vragen en bedenk dan samen een afspraak waar iedereen het mee eens is. Schrijf de afspraak hieronder op. Lukt het iedereen om zich aan de afspraak te houden?

.....  
.....  
.....

**Samen bespreken**  
*Een afspraak is goed als ik het er helemaal mee eens ben!*

**Samen bespreken**  
*Van complimenten groei je!*

**Samen bespreken**  
*Als je je boos voelt worden, kun je het beste even weglopen.*



**Oplosmenu**

1. Koel af.
2. Praat er samen over.
3. Probeer de ander te begrijpen.
4. Zijn er afspraken die op dit conflict van toepassing zijn?
5. Doe een voorstel voor een oplossing.
6. Geen oplossing? Vraag dan een ander om hulp.

**Groeien gaat (niet) vanzelf**

Het nieuwe schooljaar is begonnen. Je gaat dit jaar weer veel leren op school. Je groeit, niet alleen in de lengte, maar ook in wat je kunt. In dit spel ga je een toren laten groeien. Probeer samen zoveel mogelijk verschillende voorwerpen op elkaar te stapelen. Hoe hoog wordt jouw toren? Vraag in je klas hoe hoog de andere torens zijn geworden. Helpt het om tijdens het stapelen samen te werken?

*Onze toren is ..... cm hoog*



**Compliment!**

Pak voor iedereen die bij jou thuis woont een papertje en schrijf op elk papertje hun naam. Doe de papertjes in een bakje en trek allemaal blind één papertje. Hou de naam voor jezelf. De persoon die op het briefje staat ga je de hele dag gerichte complimentjes geven. Kunnen jullie aan het einde van de dag raden wie welk papertje had? Let op: als je je eigen naam trekt, doe je de loting opnieuw!

